

## Cote d'Opale (Calais - Wissant)

### Mooie kusttrekking aan de Franse kust.

Verslag van Yanick B, 03 september 2010.

#### Dag 1: Blériot-Plage tot Mont de Couple (21km)

Vanuit Leuven rijden we 2u30 tot Blériot-Plage, net naast Calais. Parkeren doen we op een grote parking vlak achter een duinengordel. De dames trekken grote ogen als mijn rugzakje kleiner en minder vol is dan die van hun, het is namelijk de eerste keer dat ik mijn nieuwe rugzak test. We laten de auto achter en trekken door de duinen naar het strand. De eerste kilometers zijn aangenaam lopen op het harde zand, de zee heeft zich namelijk net wat teruggetrokken. Op sommige plaatsen is het wel opletten met de houten palen van de stormbrekers waar het water blijft staan. Af en toe moeten we een beetje met de schoenen door het water maar we maken ons geen zorgen. De zon schijnt voldoende en droogt alles dat nat wordt. In de duinen zien we de ene verzakte bunker na de andere. Soms is het alsof ze gewoon van de duin afgeschoven zijn...



Na het eerste grommen van de magen besluiten we rond 12u30 te eten op de eerste vorm van dijk die we tegenkomen. Enkele kilometer op de dijk later zien we de eerste GR-wandelboom.

#### LOKATIE



#### Beschrijving

Pas de Calais, Frankrijk (Noord-Franse kust)

#### Geschatte totale afstand

\*Totaal:\* 39,6km (2 dagen)

\*Stijgen in totaal:\* 582m

\*Dalen in totaal:\* 582m

\*Hoogste punt:\* 182m

#### Kaarten

Topo-guide Tours dans le Pas-de-Calais  
(Calais/Boulogne-sur-Mer/Montreuil/Arras)

#### GPS coördinaten vertrekpunt

50.961548 (lat), 1.829782 (lng)

#### STEEKKAART

#### Deelnemers

Katja V., Cynthia DB. en Wim M.

#### Reisdatum

van 27 augustus tot 28 augustus 2010

#### Type van de activiteit

Wandelen

#### Moeilijkheidsgraad

Alle wandelaars kunnen dit aan.

#### FOTOALBUM

Bekijk alle foto's in het fotoalbum.



We steken de duinen over en komen zo in het centrum van Sangatte. Er is een winkeltje en een frituur. Gelukkig hebben we al gegeten want het ziet er niet zo netjes uit. Na een kilometer verharde weg draait de GR weg in de richting van een ommuurd kerkhof. We lopen over een smal pad naar de eerste echte helling van de dag. In de velden liggen stobalen opgestapeld tot metershoge muren. Het pad loopt nog even omhoog via een pad met overhangende struiken. Als we terug de blauwe lucht zien is er weer een wandelboom om ons de richting aan te geven. De dag erna zullen we hier opnieuw passeren. Logisch dat de routes hier kruisen, het uitzicht is indrukwekkend: de Franse kust met Cap Blanc-Nez in de verte en zicht over Calais en omstreken.



Nog geen half uur later staan we aan Cap Blanc-Nez waar toeristen rond het - volgens de woorden van Wim - fallussymbool cirkelen. Enkele foto's later dalen we af langs de kustlijn. Gras wordt ingewisseld voor een dun baantje van gruis en even later wandelen we weer op het strand. Indrukwekkend zijn de vele kitesurfers, af en toe moeten we zelfs opletten dat we niet in hun touwen meegesleurd worden als ze een poging doen om de kite de lucht in te krijgen.





Als we rond 15u30 in Wissant aankomen is de zon onze huid serieus aan het bruinen. Op het dorpspleintje drinken we een abdijbiertje maar de prijs staat duidelijk niet in verhouding tot wat we krijgen. Het dorpsfeest met kraampjes, vers gerookte haring en een franse smartlappenzanger met diverse kostuumpjes leidt onze aandacht af. We laten dit allemaal achter ons en volgen ondertussen de GR 128.



We verlaten de bebouwde omgeving en wisselen die in voor veldwegen tussen akkers en bosjes. Mont de Couple bereiken we via een doorsteek van een veld met koeien. Deze doorsteek verkorte de route een beetje die je wat onnodig rond stuurt naar Mont de Couple. Aangekomen krijgen we uitzicht over heel de streek. Diverse bunkers zetten ons af en toe uit de wind. Wim weet al na 5 minuten waar hij zijn bivakzak opzet: pal op het oriëntatiepunt waar hij afgeschermd wordt van de wind. De dames zetten de tent op en ik blijf maar uitkijken naar een goed plekje voor mijn tarp. De wind is niet te onderschatten maar uiteindelijk krijg ik de tarp toch geïnstalleerd.



Na een goede maaltijd zien we de zon in de zee ondergaan en worden whisky en martini bovengehaald. Als de kilte valt, trekken we langzaam naar de slaapzak, elk op een ander plekje van het bunkercomplex.

## Dag 2: Mont de Couple tot Blériot-Plage (18,6km)

Om 7u30 besluit ik om toch maar op te staan. Door de wind en af en toe een druppel regen werd ik toch vaak wakker. Als ik opsta schijnt er toch al terug een zonnetje. Niet veel later komen meer wolken aandrijven met een stevige wind. Als de dames uiteindelijk toch uit de tent komen is ook Wim al uit zijn bivakzak. Het onbijt van cruesli, soldatenkoeken en een alpenthee'tje brengt de bende langzaam op gang.



We dalen vlug af naar een veldweg die we volgen tot in Sombre. We stijgen zo naar le Mont de Sombre. Even later pauzeren we aan een bankje. Even later zijn we alweer op weg maar Wim is weer een braambessenstruik aan het overvallen. Die staan er namelijk in overvloed. Na Haute Escalles passeren we een molen en komen we uiteindelijk weer aan de wandelboom van gisteren. Motorrijders en lopers vlammen langs ons door. De route loopt door dicht begroeide wegjes en af en toe moeten we ook grote modderplassen vermijden via 'secundaire' wegjes. De motorrijders hollen de wegen uit met als gevolg kleine zwemvijvers.





Wat later kijken we over een meertje uit. In de andere richting zien we het verdeelcentrum voor de treinen van de Eurotunnel. Aan Mont St. Martin verlaten we de GR 128. We steken door naar Coquelles. Een eigenaardig dorpje waar een gewoon pintje meer dan 2€ kost. We laten het centrum van Coquelles achter ons en trekken recht naar de duinen. Via een mooi pad geraken we op het strand waar de wind in onze kuiten snijdt. Zo komen we terug in Blériot-Plage waar een bende Engelsen neergestreken is rond onze auto.



## Conclusie

Het is een mooie route en ideaal als rustige trekking. Je moet het niet doen voor de conditie tenzij je er een dagtocht van maakt. Op het strand is het wel even opletten met het getij, vooral in de buurt van Wissant. Onderweg kom je wel veel joggers en wandelaars tegen. Zeker in de buurt van Cap Blanc-Nez is het drukker.

De signalisatie is duidelijk aangegeven maar je moet goed opletten dat je steeds de juiste GR's volgt want er zijn heel wat kruisingen van zowel gewone als lokale GR-paden.

Ideaal om te bivakkeren is Mont de Couple van waar je een overzicht krijgt over heel de kustlijn. Er zijn heel wat bunkers waar je rustig kan koken als het zou regenen.

### Er geraken

Met de auto vanuit Leuven in anderhalf uur.

Met de trein naar Calais kan even duren. Ik heb het uitgerekend en met vier is een auto voordeliger.

### Bevoorrading

Sangatte: kleine tabakswinkel en kruidenier in de hoofdstraat

Wissant: tabakswinkel en diverse winkeltjes

Coquelles: warenhuizen en diverse winkeltje

### Signalisatie

GR 120 van Calais tot Wissant

GR 128 van Wissant tot Mont St. Martin, daarna op de kaart lopen

Goede bewegwijzering met voldoende wandelbomen. Wel opletten dat je de juiste GR volgt want er kruisen er heel wat.

## Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

## U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

Onthou mijn gegevens

Hou me op de hoogte van verdere reacties?